

## Vraag het aan Morya



### Er is een zorg, voor jou maar ook voor de anderen

“Dat is altijd goed, als je beseft dat je niets moet forceren omdat er een kracht is die zorgt.

Die zorgende kracht kan je ontmoeten, in jezelf, in de anderen, wanneer je in dat geduld staat. Vanuit die zorgende kracht is er altijd weer een mogelijkheid die je anders niet kan hebben in het leven. Als je weet dat God voor je zorgt, zoals een moeder voor haar kind, en dat Hij jou nooit zal verlaten tenzij Hij daar redenen voor heeft: om je eventjes alleen te laten zoals een moeder ook haar kind eventjes alleen kan laten.

Altijd zal daar die zorg zijn van God voor jou. Als je weet dat Hij zorgende is, kan je ook weten en beseffen dat Hij zorgende is voor de ander. Dit moet je leren, werkelijk leren in het leven: dat er een zorg is. Een zorg voor het hele kleine en voor het hele grote. Een zorg voor jou, maar ook voor de anderen.”

A handwritten signature in blue ink that reads 'M. Morya'. The signature is fluid and cursive, with a large initial 'M'.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 4: De stap naar oneindigheid”  
(uit hoofdstuk 6: ‘Een weg van geduld’) © Mayil.com

Datum: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Online advies nr. 65

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:



---

---